

נשות אוהיו קוראות לנשים בעולם כולו, מתינוקות בנות יום לקשישות, לעמוד אתנו להצלת העולם.

שרון מהדי כתבה לנכדתה בת החמש סיפור קצר נפלא, האספה הגדולה של הסבות השותקות, סיפור שנתנו לנו השראה. הנה תקציר הסיפור:

נער שרות צעיר שעבד בבית קפה הצופה על הפארק הציבורי, הבחין בשתי נשים קשישות בעלות מראה סבתאי העומדות בפארק מבלי לנוע ומבלי לדבר במשך היום כולו. הן עמדו לבושות במיטב בגדיהן ורק הביטו בבנין העיריה. הנער שאל את בעלי בית הקפה מה לדעתם עושות הנשים, אך הם יכלו רק לשער השערות שונות. לפתע קם ילד בן חמש שהיה בבית הקפה ואמר "אחת מהן היא סבתי ואני יודע מה הן עושות. הן עומדות שם כדי להציל את העולם". כל הגברים בבית הקפה פרצו בצחוק רם. בדרכו הביתה מעבודתו החליט נער השרות לשאול את הנשים הקשישות לפרש מעשיהן. תשובתן היתה חד משמעית "אנחנו מצילות את העולם".

בארוחת הערב סיפר זאת הנער להוריו והוא ואביו צחקו על הנשים, אך האם שתקה. לאחר ארוחת הערב היא התקשרה לחברותיה הטובות.

למחרת הביט נער השרות מבעד לחלונות בית הקפה וראה את שתי הנשים הקשישות, ועמן אימו, חברותיה והנשים שהיו בבית הקפה ביום הקודם. כולן עמדו בדממה והביטו אל בנין העיריה. ושוב פרצו הגברים בצחוק רם ואמרו דברים כמו "אתן לא יכולות להציל את העולם בעמידה בפארק, בשביל זה יש לנו צבאות" וגם "כל אחד יודע שצריך שלטים וסמאות להציל את העולם – אי אפשר לעשות זאת בעמידה בפארק".

למחרת הצטרפו לנשים העומדות הנשים שהיו בבית הקפה ביום הקודם וכמה מחברותיהן. כתב העיתון המקומי הגיע למקום לדווח על המתרחש. הוא כתב מאמר מלגלג על הנשים. למחרת הופעת הכתבה, מאות נשים הגיעו לפארק ועמדו בדממה. ראש העיר ביקש ממפקד המשטרה לפזר את הנשים שכן הן גורמות לעיר להראות מטופשת. כאשר מפקד המשטרה ביקש מהנשים להתפזר כיון שאין להן רישיון להפגנה, ענתה אחת מהן "אנחנו בסך הכול נשים העומדות בפארק הציבורי, אנחנו לא נואמות ולא מפגינות, אז למה צריך רישיון?" מפקד המשטרה חשב לרגע על הדברים ולבסוף הסכים עמן ועזב את הפארק.

הסיפור הסתיים עם 2,223 נשים כולל אשת ראש העיר, אשת מפקד המשטרה, וילדה בת חמש שעמדו בפארק להציל את העולם.

בואו לעמוד אתנו לחמש דקות של דממה ב1:00 בצהריים – זמן מקומי ב13 למאי, 2007, בפארק המקומי, בחצר בית הספר, במקום כינוס ובכול מקום אחר שנראה לכן מתאים, כדי להראות את הסכמתן עם ההצהרה הכתובה בהמשך. אנא הזמינו את הגברים היקרים לכן להצטרף אליכן. אנו מבקשות כי תביאו עמכן פעמונים בהם תצלצלו ב1:00 בצהריים ויסמנו את תחילת חמש דקות של דממה, וצלצלו בהם שוב בתום הזמן. במהלך דקות הדממה, אנא חשבו על מה אתן כיחידות וכולנו כקבוצה יכולות להשיג בעולם. אם אתן זקוקות לשבת במקום לעמוד, אנא הרגישו חופשיות לעשות זאת. אנו מקוות כי לאחר מכן אתן ויקיריכן תוכלו לחשוב ביחד כיצד ניתן להגשים זאת.

אנו עומדות למען הילדים והנכדים בעולם, ולמען שבעת הדורות שיבואו אחריהם. אנו חולמות על עולם בו לכל ילד יש מי שתייה נקיים, אויר נקי לנשום, ומספיק אוכל לאכול. עולם בו יש לכל ילד נגישות לחינוך בסיסי המאפשר פיתוח שיכלי, וטיפול רפואי המאפשר את התפתחותו הגופנית. עולם בו יש לילדים מקום חם, בטוח ואוהב אותו הם מכנים בית. עולם בו הם אינם חוששים מאלימות – בביתם, בשכונה שלהם, בבית הספר או בעולםם. זה העולם עליו אנחנו חולמות. זאת הסיבה לשמה אנו עומדות.